



Lindqvist Bygg AB



Elektrobladh AB

[Konstnär Ulla Bolin](#)



SMIDMEK

Brigbys

Limac FormPlast AB

Nyhetsbrev från Barnhemmet The Step Insamlingsstiftelsen Barnhemmet Sofia Oktober 2013

Den stora festivalsäsongen har nu inletts och högtiderna avlöser varandra. Årets viktigaste högtid, Dashain, har precis avslutats. Några barn har då, som vanligt, varit hemma i sina hembyar under ca en veckas tid. De som inte har varit hemma, vilket var fler än vanligt i år, har firat ordentligt hemma på barnhemmet och hemma hos Rajeev och hans familj. God mat och särskilda ritualer.



välsignelse.

Rajeevs mor ger tikka-märken,



Särskild högtidsmat under Dashain.

Under Dashain är man ledig från skolan under några veckor, men nu har skolan återigen börjat.



Parmila och Sakira på väg till skolan.



Susma på väg till skolan.



Mina fixar håret innan avfärd till skolan.



Susmita, Parmila och Sakira

Annars fortsätter allt som vanligt på barnhemmet. Nedan några bilder från vardagen.





Dahl baat, den stora middagen på förmiddagen innan skolan börjar kl 10.00.



Kalpana fixar Susmas hår.



Frisörsalong!

Jag, Sofia, var och träffade en grupp resenärer för några veckor sedan som skulle åka till Nepal. De är just nu ute och vandrar uppe i Annapurna-regionen, men innan de åkte var jag alltså och träffade dem och berättade om både Nepal och om barnhemmet. En av resenärerna kom med den goda idén att vi själva skulle bygga upp vårt egna bibliotek på barnhemmet. Det tyckte vi var lysande, så den processen har vi påbörjat direkt. Det skall bli väldigt roligt att arbeta med detta och vi hoppas att de snart har ett gott utbud av böcker att förkovra sig bland.

Hemsidan uppdateras regelbundet med både aktuell information och med nya bilder, så kika gärna där någon gång. Adressen är www.thestep.se

Tack alla för Ert engagemang och stöd!

Med vänlig hälsning
Sofia & Christian Lindblom
www.thestep.se